

De dagen na de opstanding

1



2

Het Paasfeest is voorbij.
We zijn nu op weg naar een volgend Christelijk feest. Het pinksterfeest.
Ja, wat gebeurde er allemaal tussen Pasen en Pinksteren?

We gaan in die zoektocht aardig wat teksten uit de Bijbel lezen.
Het gaat er immers niet om, wat ik zeg, maar het gaat om het Woord van God.

Wat heeft dat ons te zeggen?



3

Joh 14:23

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

Joh. 14:23-26

Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

4

- 25 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf;
- 26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Wat gebeurde er allemaal in de dagen vlak na de opstanding van Jezus. De dagen tussen Paasfeest en het Pinksterfeest.

Ze hadden al zoveel te verwerken gehad vlak voor Paasfeest.

5

- De discipelen waren verward toen Jezus gearresteerd werd.
- Dat hadden ze eigenlijk helemaal niet verwacht.
- Hun wereld stortte bij wijze van spreken helemaal ineen.
- Een totaal andere ontwikkeling dan ze hadden verwacht.

Toch had Jezus het allemaal zo duidelijk voorzegt. Hij had het er regelmatig over gehad. Hij was uiterst duidelijk geweest.

Matth. 16:21

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.

6

Mattheus 16:21

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.

Nu, duidelijker dan zo kon toch niet. Alles wat zou gaan gebeuren was door Hem helder en duidelijk gezegd.

Maar op één of andere manier, was het niet tot hun doorgedrongen.

7

De kern van deze boodschap was aan hen voorbijgegaan.

Vaak herinneren we ons pas de Woorden van de Heer, als iets voorbij is.

Terwijl Jezus juist Zijn Woord geeft als een profetisch Woord.

Hij wil soms dat wij dingen weten, voordat het gaat gebeuren.

- Dat is het bijzondere van Gods woord.
- Het is profetisch.
- Het is voorspellend.
- Het openbaart meer dan hetgeen NU zichtbaar is.

Als je dan ook het echte nieuws wil weten, moet je de Bijbel lezen.

Na Jezus lijden gingen de discipelen zich ineens dingen herinneren.

Herinneren.

Als je ouder wordt, gebeuren er 2 dingen.

Ten eerste ga je dingen vergeten. Het tweede ---- herinner ik mij niet

Petrus:

Lukas 22:61

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: 'Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.'

8

Lukas 22:61

61 De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: 'Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.'

De vrouwen bij het graf.

Lukas 24:6-8

Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Menszoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.' Toen herinnerden ze zich Zijn woorden.

9

Lukas 24:6-8

- 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was:
- 7 de Menszoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.'

8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Ditzelfde gebeurde bij de discipelen



Joh. 2:22

22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Als je Gods Woorden gaat herinneren en je ziet dat ze uitkomen wat Hij gesproken heeft, dan neemt het geloof in je toe!!!

11

- De discipelen hadden de woorden van Jezus vergeten en in het bijzonder de dingen die ze niet zo graag wilde horen.
- Doen wij soms niet hetzelfde.
- Op één of andere manier sluiten we onze oren toe voor Woorden van Jezus die ons even wat minder bevallen.
- Misschien dingen waar we dan net even geen trek in hebben.
- Zaken die ons dan net even niet goed uitkomen.

Als dan gaat gebeuren wat Jezus reeds gezegd heeft, ... pas dan gaan we ons dingen herinneren.

We zijn dan even van streek, want ook al heeft Hij het wel gezegd, we wilde het eigenlijk niet horen.

We hebben ons hart misschien toegesloten voor Zijn Woord.

Hetgeen wat zou gaan gebeuren, beviel ons niet, het voldeed misschien niet aan onze verwachtingen en daarom hebben we het gewoon even weggestopt.

De discipelen deden eigenlijk hetzelfde.

Jezus had voorzegt dat Hij zou lijden, dat Hij zou sterven.

- Nu, daar zaten ze toch niet op te wachten?
- Nu, daar hadden ze toch niet meer dan drie jaar van hun leven voor geïnvesteerd.
- Daarvoor hadden ze toch niet hun banen, vrienden en zaken voor aan de kant gezet.
- Ze hadden heel andere plannen.
- Ze wilde aan Zijn rechterhand zitten, als hij Koning zou worden.

Ze stuurden zelfs hun moeder erop af om een goed woordje bij Hem te doen.

Nu, de woorden over lijden en sterven, die hadden ze wel gehoord, maar die konden ze toch niet helemaal serieus nemen.

- Dat paste niet bij hun verwachtingspatroon.

- Ze wisten het niet goed te plaatsen.
- Misschien wilde ze het niet plaatsen.

Ook wij doen soms net alsof ons iets vreemds overkomt.
Terwijl Hij het wel voorspeld had.

Wat zouden die dingen kunnen zijn die Jezus gezegd heeft aan hen die Hem willen volgen?

Dingen die we misschien liever niet horen, maar die wel door Hem gezegd zijn.

**Is het wel goed om die dingen te bedenken?
Broeder Goldberg, “Worden we daar wel blij en vrolijk van?”
“Is dat wel bemoedigend?”**



12

1 Petrus 4:12 - NBG

12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.



13

1 Petrus 4:12 – NBV

12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.

Petrus zegt eigenlijk: Beste mensen, even wakker worden.

De dingen die gebeuren, gebeuren niet zomaar.

De moeilijke dingen horen er ook bij. DAT WETEN JULLIE TOCH.

Doe nu niet net alsof er iets vreemds aan de hand is.



14

1 Petrus 4:13

13 Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.

Oh, Oh, is het Petrus in de bol geschoten.

Nee, Petrus moet zich de woorden van Jezus herinneren en hij probeert de mensen te waarschuwen (te herinneren) dat het volgen van Jezus een prijs heeft.

Petrus weet maar al te goed dat je zo gemakkelijk die moeilijke dingen wegstopt, onderdrukt.

Hij heeft het namelijk zelf ook gedaan.

Misschien denkt hijzelf nog even terug aan die haan. En de Woorden van Jezus bij het laatste avondmaal.

Petrus herinnerde zich de woorden van Jezus:



Lukas 9:23

23 Tegen allen zei hij: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochnen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.'



Mattheus 10:38

38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.



Lukas 21:17

17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam.



Johannes 15:20

20 **Denk aan wat ik gezegd heb:** een slaaf is niet meer dan zijn meester. **Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen;** maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.

Beste mensen, herinneren we ons deze woorden van Jezus wel?

Zijn we er wel van overtuigd dat Zijn woorden vaak profetisch zijn.



Mattheus 5:11-12 - NBV

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Niet leuk, wel waar.

Maar de discipelen waren niet alleen zijn input vergeten over zijn lijden, maar ook over Zijn opstanding.

Ook de woorden van Hoop waren ze kwijtgeraakt.

Ook die woorden hadden ze geen plaats weten te geven.

Lukas 24:12

Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, **vol verwondering over wat er gebeurd was.**

20

Lukas 24:12

- 12 Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

(hoe kon hij nu verwonderd zijn, hij wist het allang – Jezus had het zo vaak gezegd.)

- Ze waren het even helemaal kwijt.
- Ze herinnerden Zijn Woorden niet.

Maar hoe liefdevol is Jezus houding.

- Geen verwijten.
- Geen afkeuring.
- Hij is daar gewoon vol genade en liefde en gaat hen bezoeken.
- Langzaam gaat Hij zich aan hen openbaren.

Ook dan gaat Hij weer spreken over iets wat ze misschien liever niet wilde horen.

Hij begint te spreken over zijn heengaan.

Hij zal terugkeren naar de Vader.

Joh. 16:4-14

Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, **gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.** Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, omdat Ik bij u was. En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?

21

Joh. 16:4-14

- 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, omdat Ik bij u was.
- 5 En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?

Joh. 16:4-14

Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. **Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.**

22

- 6 Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld.
- 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Joh. 16:4-14

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

23

- 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

- 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
- 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;
- 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.



24

- 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
- 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Jezus zegt: de trooster, de Geest zal komen om de weg te wijzen naar de VOLLE Waarheid.

Wat is die waarheid?

Wie is die waarheid?



25

Joh 18:37-38

Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid

zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.



26

Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid?

- De waarheid is geen Opinie.
- De waarheid is geen mening van de meerderheid.
- DE WAARHEID IS EEN PERSOON EN ZIJN NAAM IS JEZUS.
- En de Geest is gekomen om ons NAAR HEM toe te leiden.
- Dus alles wat NIET naar HEM toe leidt is niet van de Geest.

Dan geeft zegt hij verder nog in Joh. 16 - vers 25 en 26



22

- 25 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf;
- 26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

- De Heilige Geest wil ons de Woorden van Jezus doen herinneren.

- Hij is er om in ons hart van HEM te getuigen.
- De Geest leidt ons naar Jezus en de Vader toe.

- Ja, Hij wil dat we steeds meer op Hem gaan lijken.
- Dat we Zijn Woorden herinneren en ze een plaats gaan geven in ons leven.

Joh 16:14

- ¹⁴ Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
-